



Vanaf 4 dagen met ✈

# LISSABON

## SCHONE SLAAPSTER AAN DE TAAG

### PROGRAMMAVOORBEELD

#### Dag 1: HEENREIS - LISSABON BAIXA

Ochtendvlucht Brussel - Lissabon  
Na het inchecken in ons hotel, gaan we naar de benedenstad, de Baixa, en starten onze wandeling aan de oever van de Taag vanaf de Praça do Comércio. Het wordt een aangename ontdekkingstocht van prachtige neoclassicistische gebouwen, ruitersstandbeelden, triomfbogen, paleizen, kronkelende straatjes, pittoreske huizen met prachtige geglazuurde tegels en de levendige en kleurrijke pleinen.

#### Dag 2: LISSABON, DE BAIRRO ALTO EN CHIADO

Vandaag nemen we een der beroemde 'elevadores' om de bovenstad te ontdekken: de Bairro Alto, een der meest pittoreske wijken met traditionele winkeltjes, typische restaurantjes, levendige

bars en 'casas de fado' en een authentieke sfeer.

In de late namiddag blijft misschien nog tijd over voor een bezoek aan het uitgestrekte modernistische complex van de wereldtentoonstelling.

#### Dag 3: SINTRA

Vlak bij het hotel hebben we een rechtstreekse trein naar Sintra, uniek gelegen op de noordelijke hellingen van de Serra, tussen beboste ravijnen en zoetwaterbronnen, het favoriete zomerverblijf van de Portugese koningen. Sintra, UNESCO werelderfgoed, laat je naast het eeuwenoude Castelo dos Mouros, de prachtigste paleizen ontdekken. Het Palácio Nacional en het Palácio de Pena, maar ook de hele mooie natuur mag je niet vergeten.

#### Dag 4: BELÉM

Met een typisch trammetje rijden we naar het westelijk gelegen

Belém, aan de oevers van de Taag, waar de grote ontdekkingstochten zijn begonnen. Bewonder er de prachtige gebouwen van de rijke adel en gefortuneerde handelaren die er zich vanaf de 16e eeuw vestigden. Uiteraard moeten we naar de Torre de Belém, oude vuurtoren, tevens vesting, gevangenis en kruittoren, hét symbool van Lissabon. Het enorme gebouwencomplex Mosteiro dos Jerónimos is een absolute must, doch, vooraleer terug te keren, mag je zeker niet nalaten te proeven van de Pastéis de Belém, dé wereldberoemde lekkernij van de streek.

#### Dag 5: ALFAMA - TERUGREIS

's Morgens moeten we zeker nog naar de wijk Mouraria, het eigen stadsdeel van de Moren en naar het Alfama, de pittoreske volkswijk aan de voet van de Castelo de São Jorge. Een beklimming van de heuvel naar het Castelo loont zeker

de moeite, want van daaruit heb je een enig uitzicht over Lissabon en de Taag.

De namiddag kan volledig gespendeerd worden aan shopping vooraleer we onze avondvlucht naar Brussel halen.

